

Gruppelederens beretning 2024

I gruppen vil vi gerne være kendt for at have et stærkt sammenhold og det synes vi også at vi lykkes med. Det ses især ved at vi med forholdsvis sparsomme resurser fastholder et højt ambitionsniveau og tilbyder en bred vifte af aktiviteter til spejderne i Skarridsø Gruppe, dette sammenholdt med at vi alle sammen har det sjovt med det. At vi har det sjovt med at være spejdere er meget vigtigt for mig, for det er netop det der skal være drivkraften i at ligge så mange frivillige timer i Skarridsø Gruppe.

Fordi vi er lykkedes med at finde en balance i det faglige, det sjove og at udvikle og sætte rammer for spejdere såvel som ledere, har vi igen i år øget vores medlemstal og hvor det glæder mig at se hvordan Skarridsø Gruppe møder talstærkt op til alle fælles arrangementer og lejre.

Noget jeg er endda meget glad og stolt over er at lederne også finder tid og overskud til at tage på kurser og dygtiggøre sig personlig og fagligt.

I år har vi udover de ugentlige møder, som lederne lægger mange timer i at forberede og planlægge også afholdt en masse fælles arrangementer, der kræver koordinering grenene imellem.

Vi afholdt tænkedag d. 21/2 fælles i gruppen, her på spejdergården. Tænkdedag er dagen hvor vi fejrer spejderbevægelsens stifter Lord Baden Powells fødselsdag og donerer 2 kr. pr. påbegyndt spejder år til spejderhjælpen. Det begynder at blive dyrt for nogen af os.

Derudover to vi traditionen tro også ud til Dronning Margrethes ruiner ved Skarridsø og mindedes vores spejdernes skytshelgen Sct. Georg, der jo som bekendt slog dragen ihjel og reddede et helt kongerige fra forfald. Her blev der blandt andet også dystet i tovtrækning, som jeg husker det vandt lederne.

Traditioner er meget vigtige for mig og for at opretholde kulturen i Skarridsø Gruppe. Derfor ligger det mig på sinde at vi som Gruppe fastholder disse. En af de traditioner som jeg er lykkelig over, vi her fået genetableret er Skarridsø Gruppens Trim Dag, som afholdes Kristi Himmelfartsdag. Det er en hyggelig dag, næsten altid i godt vejr også sidste år, hvor spejderne kan tjene KM mærker. I år tog vi ved lære at forrige år og havde fuldstændig styr på forplejningen og på ruterne. Tak til alle der hjalp til.

2024 blev også året hvor vi skulle gentage succesen på DOF (Danish Outdoor Festival). Det er et hårdt program for lederne, men når vi står i det ville vi ikke være foruden. Igen i år foregik det i perfekt samarbejde med vores venner i Alexandra Gruppe. Vi havde ikke kunne klare det uden dette samarbejde. Vi valgte i år at alle grenene holdt møde på DOF, så vi dermed kunne sikre en masse spejdere i blå uniformer og tørklæder på pladsen. Vi havde endda også besøg af spejdere udefra, der også ville benytte denne mulighed. Bl.a. vores naboer fra Skovvejens blå spejdere. Super hårdt, men super hyggeligt og som bekendt var vi med til at sprænge alle rammer for hvor mange mennesker der kan være til et arrangement i Jyderup. Desværre, kan man sige, har vi været medvirkende til at festivalen er blevet så populær at der ikke længere er plads i vores by. Det betyder at vi ikke fortsætter med at have plads på festivalen, til stor ærgelse også for arrangørerne. Men vi vil ikke lægge kræfter i arrangementet når det ikke er lokalt.

Skjalm Hvide divisionsturnering blev i år afholdt oppe ved Højby, hvor vi havde lånt de lokale spejdes område. Det var superskønt område og lækkert vejr. Skarridsø Gruppe deltog med 4 patruljer, en fra hver gren. Det var en stor succes, hvor mikro igen gik af med den samlede sejr og fik vandrepokalen hjem. Mini fik sig en øjenåbner, da de har været vant til at løbe med alle præmierne, men måtte sande at der også fandtes andre grupper i år. Men det gjorde ikke glæden ved deltagelse mindre hos de to patruljer som mini stillede flot op med. Juniørerne imponerede stort med at hive en samlet 2. plads hjem. Virkelig flot klaret.

Årets sommerlejr foregik på Næsby centret og vi var lidt bekymret pga. vejret., men det endte faktisk med

at vi havde fin solskin det meste af lejren. Vi havde valgt at holde lejren fælles i gruppen, men aktiviteterne på lejren var grenopdelt. Vores venner fra Alexandra var også med

Det blev en lejr hvor mange nye ledere skulle finde ud af at samarbejde over flere dage og alt i alt endte det med at lederne faldt ind i rollerne, der ikke var klart defineret fra start. Vi fik en god læring, vi tager med os i dette år.

En stor tak skal også lyde til Lone og Marianne der deltog som forældrehjælpere. Deres hjælp var uvurderlig og jeg tror ikke nogen ledere havde ønsket sig lejren uden dem. Faktisk bød Marianne og Anette ind med en lille finurlighed som kommer til at danne rammen om en aktivitet på næste sommerlejr hos mikro og mini i hvert fald.

Vi startede op igen efter sommerferien med en oprykningssweekend, hvor Skarridsø Gruppe sammen holdt oprykning for alle spejderne. Det er også blevet en ny tradition at Gruppen holder oprykning ved "campingpladsen" ved Skarridsø. Her skal spejderne igennem nogen prøver og slutte af med at drikke Gude drikken, efter Kong Neptuns opskrift.

Efter oprykningen gik grenene hver til sig, hvor Mikro og Mini holdt lejr ved shelterne v. skarridsø og juniorerne tog til Kalundborg hvor de havde lånt Esbern Snarres spejderhytte.

Skarridsø Gruppe deltog også talstærkt til divisionstræf, der ulig divisionsturneringen ikke handler om at dyste patruljerne imellem. Her handler det mere om at bygge nye spejderfærdigheder på spejderne hvor turneringen går ud på at dyste om de færdigheder de allerede har. I år handlede træffet om at lave gourmetmad over bål, hvor vi i Skarridsø stod for at stege kyllinger over bål. Spejderne var delt ud i hold med spejdere fra andre grupper. Hvert hold skulle lave lækker mad. Det hele endte i en stor gastronomisk buffet hvor ingen gik mætte i seng. Der var aftenhygge om bålet og der blev knyttet venskaber på tværs.

I november sendte jeg alle lederne til korpsrådsmøde i Billund, hvor jeg desværre ikke selv havde mulighed for at deltage. Her mødes tusind spejdere fra hele Korpset og netværker, workshoper og sætter retningen for spejderarbejdes fremtid.

Traditionen tro slutter Skarridsø Gruppe af med at holde juletur. Igen i år foregik det på spejdergården hvor der blev julehygget, leget, dystet og spist lækkerier og lavet pakkeleg. Søndagen slutter af med forældreafslutning hvor vi laver juledekorationer og hygger.

Slutteligt vil jeg vende tilbage til noget jeg startede med,, nemlig vores medlemsfremgang:

50 medlemmer d.d. Fremhæver Familiespejd som katalysator for fremgangen. Vi vil gerne være flere ledere og flere hjælpende hænder til aktiviteter. Husk at ros lederne.

Tak for et fantastisk år i Skarridsø Gruppe!